

EN STOR OG OVERSET

ældregruppe

I Danmark er der omkring 800.000 personer, som er over 70 år. Vi ved ikke, hvor mange i denne aldersgruppe, der er LGBT+ -personer d.v.s. lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre køns- og seksuelle minoriteter, da vi ikke har danske undersøgelser og statistikker på området. Vi kan imidlertid trække på relevant viden fra udlandet, som viser, at andelen af LGBT+ -personer i en befolkning ligger på mellem fem og ti procent.

Oversat til danske forhold svarer det til mellem 40 og 80.000 ældre LGBT+ -personer i aldersgruppen over 70 år.

I mange af de lande, som vi normalt sammenligner os med, er der i stigende grad kommet fokus på dette særligt sårbarde og utsatte ældresegment. Man gribter fat i problemerne, tager initiativer og iværksætter tiltag, som kan sikre LGBT+ -personer en tryg og værdig alderdom uden diskrimination og med respekt for deres seksuelle orientering og kønsidentitet. I Danmark er denne minoritetsgruppe nærmest usynlig. Der sker meget lidt på dette område.

De LGBT+ -personer, der er født i 1940'erne, 30'erne og tidligere, voksede op og var unge i en tid, hvor det ofte var forbundet med store personlige omkostninger på alle planer at være åben om sin seksuelle orientering og kønsidentitet.

Mange valgte derfor at leve skjult og diskret i skabet i forhold til deres familie, omgangskreds, nabolag, arbejdsplass og myndigheder, eller de sprang måske ud sent i livet i 1980'erne og 90'erne i tak til med de fremskridt, der efterhånden skete på LGBT-fronten.

Når de nu er blevet gamle – måske også svagelige – og har behov for pleje og omsorg i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, har de ikke længere den styrke og det overskud, som det kræver som LGBT+ -person hele tiden at skulle springe ud og forklare sig i nye sammenhænge og over for nye personer og persongrupper. De, der har levet åbent, lukker sig inde i skabet igen, og de, der har levet skjult, føler sig nu ”afsløret” i deres eget hjem, når de får besøg af konstant skiftende plejepersoner og hjemmehjælpere, eller når de flytter i beskyttede boliger eller på plejehjem.

LGBT+ -personer i denne aldersgruppe er også ofte meget sårbare og ensomme uden et socialt netværk og en familie, som kan hjælpe og beskytte dem. De har sjældent børn og børnebørn. Ganske mange har også tidligt i livet brudt med deres familie eller er blevet udelukket på grund af deres seksuelle orientering, kønsidentitet og livsstil.

DER ER BEHOV FOR *ophysning og forbedring*

Derfor foreslår LGBT Danmark:

- at kommunerne skriver LGBT+ -området ind i den reviderede og opdaterede udgave af den kommunale værdighedspolitik, som skal udarbejdes i 2018, og sørger for, at alle aktører på sundheds- og ældreområdet – såvel private som kommunale – bliver orienteret om den reviderede værdigheds-politik og tilføjelsen om seksuel orientering og kønsidentitet.
- at regionerne sikrer, at der inden for de områder, som de har ansvaret for – syge-huse, psykiatrien, praktiserende læger og speciallæger – er den formøde viden om LGBT+ -problematikken.
- at uddannelsesinstitutionerne på sundheds- og ældreområdet opdaterer deres undervisningsmateriale og -aktiviteter med LGBT+ -viden og -information, således at alle færdiguddannede sygeplejersker, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere kan agere hensigtsmæssigt og professionelt, når de skal bruge deres uddannelser i praksis.

UDVIKLINGEN I DANMARK gennem de sidste 85 år

- **1933** Homoseksualitet afkriminaliseres i Danmark.
- **1948** Forbundet af 1948 – nu LGBT Danmark – stiftes, men bliver først anerkendt af myndighederne som forening i 1969.
- **1955** Københavns Politi foretager razziaer, anholdelser og afhøringer af flere hundrede personer i homomiljøet i kampen mod det *homoseksuelle problem*.
- **1961** Folketinget indfører den kontroversielle lov kaldet *Den grimme lov*, som kriminaliserer sex mellem mænd over og under 21 år med udgangspunkt i mistanke om prostitution..
- **1976** Den seksuelle lavalder på 15 år gøres ens for alle.
- **1981** Homoseksualitet fjernes fra Sundhedstyrelsens liste over psykiske sygdomme.
- **1987** Folketinget vedtager lovgivning, som forbyder diskrimination på grund af seksuel orientering.
- **1989** Det registrerede partnerskab indføres i Danmark, som det første land i verden, for personer af samme køn. Vielse på rådhuset eller i kirken bliver først mulig i 2012.
- **1999** Et barn kan fremover have to juridiske forældre af samme køn.
- **2002** Biseksuelle optages i foreningen. Transpersoner optages i 2009
- **2013** Folketinget vedtager en børnelov, som tilgodeser regnbuefamilier af mange forskellige typer.
- **2017** Transkønnethed fjernes fra Sundhedsstyrelsens liste over psykiske sygdomme.

HER KAN DU FINDE YDERLIGERE information

På LGBT Danmarks hjemmeside har vi samlet materiale om LGBT+ -forhold og problematikker, informationer, definitioner, samt rapporter og handlingsplaner på ældreområdet fra en række forskellige lande.

Klik ind på www.lgbt.dk/senior/



**SEKSUEL
ORIENTERING &
KØNSIDENTITET
på ældreområdet**



Ældre LGBT+ -personer er en ganske stor, men overset minoritetsgruppe

+**(45) 33 13 19 48 / LGBT@LGBT.DK**
NYGADE 7, 2. SAL, 1164 KØBENHAVN K